



First we take Odense, then we take ½ Marathon Berlin.

Der var 8, der var 9, der var 10, der var mange, som ikke ønskede at stå på ski. Derfor var der nogle ildsjæle i løbeafdelingen, som besluttede, at turen skulle gå til høj sol, hygge og lidt løb i Berlin d. 8. april, 2018. For ikke at ryge ind i for store problemer under turen derned, under og efter løbet, allierede vi os med en flok supportere, som ønskede, at støtte op om projektet, de var ikke svære at finde og der skal også her i skrivende stund lyde en stor tak for deres indsats (kørsel, bespising, billeder, opbevaring af gear og masser af support hjælp, m.m.).

Vi drog af sted i 4 hårdt pumpede og pakkede bilen mod Berlin fredag d. 6 april, med højt humør og klar den udfordring, som stod lige foran os og som vi havde trænet mod i over et ½ år i frost og slud.

Vi var 8 m/k'er som skulle løbe og 6 m/k'er i support gruppen og alle var installeret på Park Inn hotel, midt på Alexanderplatz og meget tæt på start området. Fredag blev mest kørsel, afhentning af løbenumre og en velfortjent aftensmad, dog meget sent p.g.a. forskellige landings tider og afhentning af løbenumre. Lørdag var ren sol hygge, restitution og byvandring. Der var fælles aftensmad og tidligt i seng, så alle løberne var friske til næste dags strabadser.

På løbs-dagen var der en fantastisk stemning. Det starter allerede det øjeblik man stiger ud fra sit hotelværelse, der er løbere over alt og her taler vi om et tidspunkt omkring kl. 07:00. Når man så rammer restauranten og skal spise sin morgenmad, så stikker det helt af, for på det tidspunkt var restauranten totalt fyldt med løbere dresset op til hver deres kamp mod de 21,085 km på en dag, hvor alt skal klapper perfekt.

Solen står klar derude, til af følge os og trække skygger den lange vej rundt på den fantastiske rute i Berlin. Temperaturen ligger på dagen og ved start på omkring 15 grader en perfekt dag. Alle løberne var klar, så efter en god gang morgenmad, får vi lige pudset det sidste gear af og gør os klar til official fotografering.

Tjek lige himlen over os.



Support gruppen



Løbe – support hygge, All inclusive



Alle i mål og meget glade og tilfredse. Tjek lige ”solen” som skinner fra en sky fri himmel og Randi ”som har givet sin hånd til Afrika”.

Efter at alle fuldførte løbet, var der dømt mega hygge og dette er ikke svært, når temperaturen ligger på den rigtig side af de 20 grader. Lige nedenfor hotellet var der en lille markedsplads, med alt hvad hjertet begærer, så der blev gået til vaflerne, fadbamser, pølser og hvad der nu skal til, for at få en løber tilbage på ”banen”. Om aftenen havde support gruppen fundet en Indisk restaurant, hvor der blev fuldt op på dagens super oplevelse, fantastisk mad, social varme og ikke mindst en flok stolte og meget tilfredse løbere. En fantastisk weekend i Berlin med en flok fantastiske mennesker, som kan se tilbage på noget, som jeg tror vil komme til, at stå højt på barometeret derhjemme, når de ser tilbage på store oplevelser.

Der var der, vi havde sat et mål og gennemførte det alle og en.

Et meget STOR tak til alle ”mine” løbere for endnu en stor oplevelse, en social optur, som man i dag skal lede længe efter, Facebook go home.

Til sidst en tak for trøjerne, til OS. De gav OS power!

Sun,
power to run.

Allan B. Lyholm